



# Ugebrev

13. marts 2015

## Kære BH/1. kl.

Vi arbejder videre med det førmtalte (i sidste ugebrev). Børnene er glade for regning og tysk ☺ I håndarbejde er det påskekyllinger, der har sit indtog.

HUSK mødetid er kl. 08:20, og skoledagen begynder med morgensang i salen! Det er vigtigt, at børnene er der, når det ringer ind.

Med venlig hilsen Helene

## Kære 2./3. kl. - Kære forældre

Vi hører i disse dage om Skabelsen og maler billeder til. I går var vi en lille tur oppe i haven – børnene længes meget efter at komme i gang igen, men det må lige vente lidt endnu. Vi kunne samle kvas og soignere lidt rundt om træerne på det store stykke.

Det går godt i klassen, og de to nye børn ser ud til at være faldet godt til.

Der kommer brev vedrørende forældremøde via mail senere i dag.

Rigtig god weekend.

Venlig hilsen Vita

## Kære 4.- 5. klasse

Denne uge er så den sidste i vores Kulturhistorie periode. Vi har bevæget os fra det næsten kun åndelige i det gamle indiske, over persien og mesopotamien til Egypten, som med deres forhold til det fysik materielle, helt ned til dyrkelsen og bevarelsen af det menneskelige legeme, havde et helt andet perspektiv på det åndelige. Deres stærke fælleskaber og følelsen af, at det værste af alt var at være alene – man kunne endda dø af det- var meget tankevækkende for os.

Det har været en særlig fornøjelse for klassen at udsmykke hæfterne inspireret af den egyptiske sans for æstetik.

Hvad de næste uger kommer til at indeholde står ikke helt klart på nuværende tidspunkt. Valget står mellem dansk grammatik og regning.

Ret jævnlige – sådan ca. hver tirsdag – savner jeg gymnastiktøj. Det ville være så godt med en T-shirt og et par bukser, som holder sig selv oppe og ikke generer selv om man bevæger sig.

Venlig hilsen Lisbet

## Kære 6./7. klasse.

Som I nok allerede ved, er vi i gang med en skuespilperiode. Skuespil er en svær ting. Det kræver samarbejde, tålmodighed og vedholdenhed. Der er størrelser som ikke altid er lette at håndtere. Det er heller ikke alt let, selv at skulle tage ansvaret for at lære rollen – man kan let komme til at hyggesnakke i stedet. Men jeg må sige, at eleverne er gået til den med gejst, og alle rollerne er lært – næsten. Kulisserne er ikke færdige, det tager altid længere tid, end man tro, og kostumerne er ved at være på plads. Nu skal vi til at agere på scenen! Der bliver snakket om sceneskræk – det finder vi en løsning på. Hvor er det svært at tale højt og langsomt! Og hvor er det svært at glemme sig selv og være en anden. Og så skal man holde koncentrationen og være stille, når man ikke er på scenen. Uh, der er mange ting, som er svært.

Som lærer må man sige, at skuespil er det ultimative pædagogiske middel til at lære eleverne samarbejde og ansvar for fællesskabet – hvis jeg ikke gør mit bedste, går det ud over andre.

Planen er, at vi vil vise det tirsdag, den 24. marts kl. 17. Det har været svært at finde en anden dag, pga. konfirmationsforberedelser. Og jeg vil helst, at vi får stykket afleveret inden påskeferien, så vi ikke skal til at tage det op igen efter ferien. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå.

Den 25. marts skal hele skolen i skøjtehal. Hvornår bussen henter os, har jeg ikke, men vi er hjemme senest 12:30, og fredag er det skolernes sangdag, så der skal skolen også på tur.

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

## Ideon Skovbutik og Bageri

Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på hjemmeside [www.ideonskovbutik.dk](http://www.ideonskovbutik.dk) - katalog kan downloades fra dette link:

<http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html>

Mange hilsener Finn og Katrine

### KALENDER

Tirsdag	25. marts	Skøjtehal
Mandag	30. marts	Påskeferie