



Ugebrev

20.08.2021

Kalender

Onsdag	25. august	Forældremøde 1./2. klasse kl. 17.00
Torsdag	2. september	Høstfest kl. 17.00 til ca. 19.00
Tirsdag	7. september	Forældremøde 3./4. + 5./6. klasse kl. 17.00
Tirsdag	14. september	Forældremøde 7./8./9. klasse kl. 17.00

Tusind tak til de forældre

som satte arbejdet i gang med at skifte køkkenet i SFO'en – herunder Mads og Kristoffer, som har brugt mange timer hen over sommeren på at gøre det færdigt. Resultatet er virkelig blevet så fint <3

Hjælp søges til at få hentet en sofa til SFO'en – den står i Nr. Sundby. Kontakt mig gerne på 24271597. Venlig hilsen Vita



Fripladsansøgning

Ansøgning bedes afleveret (evt. bare sendt med i skoletasken) senest onsdag d. 25. august, da kontoret skal sende videre til det, der hedder Eunomia under Fordelingssekretariatet, som er en del af Undervisningsministeriet.

Venlig hilsen kontoret

Kære forældre i BH-kl.

Nu er den første hele uge løbet afsted. Det er tydeligt, at børnene er fundet ind til hinanden og leger godt sammen. I de kommende par uger er det stadig bondens liv, der er i højsædet. Vi skal bl.a. tærse og kværne korn i næste uge. I ønskes en god weekend.

Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse

I 1./2. klasse har vi lært hinanden godt at kende. Den første hele skoleuge er gået med at stifte bekendtskab med de små bogstaver, tysk og engelsk. Derudover har der været hyggestunder, hvor børnene har tegnet, malet og lave smukke ting i bivoks. Jeg ser frem til at mødes med jer forældre til forældremødet på onsdag. God weekend.

Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse

Så er der gået en hel uge og vi er stille og roligt ve dat finde rytmen igen. Vi er stadig i gang med en regne periode. Der bliver genopfrisket det vi lærte før ferien. Som en lille ekstra opgave har eleverne skullet måle deres fingre, så vi fik den samlede længde. Det var lidt overraskende hvor lang en finger man kunne få, hvis de alle lå i forlængelse af hinanden. Hvor mange cm. er omkredsen på et skolebord? Hvor mange meter er alle bordenes samlede omkreds? Det var interessant at opleve hvordan børnene løste opgaven.

Vi har hæklet og flettet og det endte med en flot fletning lavet af toiletpapir. Det havde jeg ikke set komme, men hvor var det skønt og ikke mindst sjovt (klassen kunne dog hurtigt blive enige om at det var godt papiret ikke var brugt).

Med hensyn til farveblyanter vil jeg gerne at i giver mig besked hurtigst muligt, da jeg så kan bestille æskerne.



Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse

I hovedfag i denne uge har vi haft dansk, og det kommer de næste to uger også til at foregå med. Eleverne har fået deres første stil for, og mange er allerede i gang med deres kladder. Spændende. Vi er også begyndt på at læse en klassiker, Robinson Crusoe. Det foregår sådan at vi læser i klassen, og genfortæller for hinanden næste dag, sådan at alle er med i historien. Nogle dage har jeg genfortalt et kapitel for at gøre det lidt mere levende og afvekslende. Små diktater har også været en del af undervisningen, og så er vi startet op på at øve vores håndskrift med fyldepenen.

Onsdag havde vi vores første sløjdtime, og eleverne er alle kommet godt i gang med at snitte deres egen fugl ud af et grenstykke. Dette vækker stor begejstring hos dem, og jeg er da også blevet spurgt, et par gange, hvornår vi skal snitte videre – så det er jo herligt!

Rigtig god weekend.

Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse

Det er dejligt at være tilbage fra sommerferien og lære sammen i klasseværelset igen. Klassen har startet deres første hovedfagsforløb og har set nærmere på kontinenterne Nord- og Sydamerika. Alle fik store øjne, da vi opdagede, at Grønland er en del af det Nordamerikanske kontinent. Der er også meget oprør nu, når USA bare kaldes for Amerika. Sammen kiggede vi på flere af de smukke flag fra de forskellige lande, og hvordan et lands natur er ofte repræsenteret i dets flag. For eksempel den blå plet i midten af Brasiliens flag. Det repræsenterer nattehimmelen over hovedstaden Rio de Janeiro i de tidlige morgentimer af den 15. november 1889, den dag landet blev til en republik.

Næste fredag er den sidste fredag i månederne, og det betyder, at I og jeres børn er inviteret til vores første forældre hygge i dette skoleår. Jeg sender en lille mail ud med lidt mere information i løbet af de næste par dag.

Jeg håber at se jer i næste uge, og for nu ønsker jeg jer og jeres familier en dejlig weekend.

Med venlig hilsen Viola