



Ugebrev

27.08.2021

Kalender

Torsdag	2. september	Høstfest kl. 17.00 til ca. 19.00
Tirsdag	7. september	Forældremøde 3./4. + 5./6. klasse kl. 17.00
Tirsdag	14. september	Forældremøde 7./8./9. klasse kl. 17.00

Høstfest

Kære forældre og elever.

Torsdag d. 2. september kl. 17 – ca. 19 fejrer vi høsten.

Det er en dejlig tradition her på skolen, som vi er meget glade for. Normalt med fælles buffét, dans og andet spas, men I år bliver det lidt anderledes, end vi plejer at gøre, da vi stadig ønsker at passe på med afstand osv. Desværre bliver der derfor ingen dans eller fælles buffét.

Der bliver i stedet et par små glimt fra undervisningen i 1./2. og 3./4. kl., og så får vi et spændende og sjovt besøg af Jørgen fra "Det Flyvende Kuffertcirkus" med underholdning for alle.

Hver familie bringer madkurv, bestik, tallerkner, kopper/glas og drikkevarer (-alkohol) til eget forbrug. Vi håber på godt vejr og vil dække op udenfor, så vidt det er muligt. Påklædning efter vejrliget og evt. et par tæpper.

Mange hilsner fra
lærerkollegiet



Kære forældre i BH-kl.

Der har været en del sygdom i klassen i denne uge. Jeg håber alle er raske til næste uge, hvor vi holder høstfest torsdag d. 2. september, kl. 17.00-19.00. Hver familie medbringer service, mad og drikkevarer (uden alkohol) til eget forbrug. Børnene har arbejdet ihærdigt med, at tærse korn og binde høstkrans. I modellering/bivoks er de ved at være færdige med frugt-grøntsagskurven, møllen og flere andre fine ting. Husk skiftetøj og regntøj til jeres barn. God weekend.

Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse

Det var dejligt, at mødes med jer til forældremødet i onsdags. Denne skoleuge med børnene er også gået godt. I en af håndsarbejdstimerne var vejret ovenikøbet så godt, at vi kunne sidde udenfor. Børnene har syet en lille filtpong og de var næsten ikke til at stoppe igen, da tiden var gået.

“Bind så korn i krans...” lød det i et af morgensangversene til “Marken er mejet.” Det bliver også klassens opgave at binde en krans til høstfesten på torsdag kl. 17. Hver familie medbringer egen madkurv, bestik og gerne et tæppe. God weekend.

Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse

Regning, oh regning hvor kan du være besværlig. Tabeller og gangestykker, det er næsten ikke til at holde ud! Men mon ikke vi kommer igennem det. Ellers kan jeg blot sige at fløjterne er kommet frem og hæklenålene er kommet i gang.

Ellers er vi begyndt at forberede høstfesten, som finder sted torsdag næste uge. Vi mødes kl 17.00 med vores medbragte madkurv. Vi skal spise, hygge og der er vist nok planlagt en lille overraskelse til os. Det er skønt at vi igen så småt kan hente de gamle traditioner frem, som er så vigtig en del af skolens liv og rytme.

Det er alt for denne gang og jeg glæder mig til at se jer på torsdag.

Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse

Sensommeren er over os og vi har sunget høstsange til morgensang i salen og i klassen. I musik har vi sunget sange og prøvet at lære nodesystemet lidt at kende. Også i engelsk har vi forsøgt os med at lære en engelsk sang. Det giver en god følelse af fællesskab når vi i klassen synger sammen. Hovedfagstimerne er gået med Robinson Crusoe. Vi er ved at være langt med bogen, og det er ved at blive meget spændende nu. Derudover har vi dykket ned i lidt grammatik og fortsætter med at øve stavning med små diktater der læner sig op ad de ord vi møder når vi læser Robinson. Det hjælper også på genfortællingen af forrige kapitler, oplever jeg.

Eleverne har fået afleveret deres første stile og jeg tager dem med hjem over weekenden. Jeg glæder mig meget til at læse dem.

Husk at der d. 2/9 er høstfest på skolen, og I bedes medbringe en madkurv til jer selv og et godt tæppe – måske en frakke.

Rigtig god weekend.

Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse

Vi har arbejdet med nogle nye metoder i løbet af den sidste par uger – vi har brugt online ressourcer og delte viden med hinanden. Alt dette er gjort i forberedelse til vores mere avancerede fordybelsesopgave, der snart vil blive introduceret. Jeg blev positivt overrasket over at se, hvor godt klassen gjorde det, da de blev spurgt om placeringen af de mange lande i Nord- og Sydamerika. Og også flagene kunne sorteres til de forskellige lande.

Under vores male-lektion i onsdags tog vi en pause fra at lære nye teknikker til perspektivisk tegning og i stedet for malede vi vores trækasser. Jeg var så stolt over at se de forskellige kunstneriske kreationer.

I dag blev alle forældre inviteret til vores første månedlige forældrehygge.

Jeg glæder mig til næste uge, hvor vi vil være med til at skabe en dejlig atmosfære til vores årlige høstfest.

Jeg ønsker jer alle en fantastisk weekend.

Med venlig hilsen Viola