



Ugebrev

20.05.2022

Kalender

Onsdag	25. maj	Majfest i skoletiden.
Torsdag	26. maj	Kr. Himmelfart
Fredag	27. maj	Skolefri
Mandag	6. juni	2. Pinsedag
Onsdag	22. juni	Sommerfest
Torsdag	23. juni	Sommerafslutning

Majfest i skoletiden onsdag d. 25.5 kl. 11.15 – 12.30. Har man tid og lyst er man velkommen til at kigge indenfor.

Genopslag

Krigen i Ukraine har medført en flygtningestrøm, som også banker på i og omkring Aalborg. Skulle man have lyst til at donere aktivitetsmaterialer til børnene og de unge, så må I meget gerne tage det med på skolen, så vil jeg tage det med på asylcenteret i Dokkedal som frivillig. De cirka 70 børn og unge kommer først i børnehave og skole efter sommerferien. Det drejer sig om:

Papir med tern til matematik hjemmeundervisning

Badetøj (alle aldre og køn), klip klapper og sommersandaler (alle aldre og køn)

Fodtøj, undertøj voksne

Tingene kan stilles under halvtaget for enden af salen – de afhentes dagligt.

Venligst Iben, mor til Linus og Elias i skolen

For mere info kontakt: Iben (29 93 63 44)

Kære forældre i BH. klasse

I denne uge har vi arbejdet videre på vores håndarbejdsprojekt, og vi begynder at kunne skimte et færdigt produkt. Børnene har malet de smukkeste malerier med farver de selv har valgt og blandet. Og så har vi nydt at have morgensang i salen og ikke mindst lege gymnastik.

Vi fik også lavet de lækreste "romkugler" (daddelkugler), de var et hit både at lave og spise.

Vi skal bruge nogle bøgegrene til majfesten på onsdag, så hvis I har nogle må i meget gerne tage dem med på tirsdag.

I er desuden meget velkomne til at deltage på onsdag kl. 11.15-12.30, hvor vi fejrer foråret og danser om majstangen.

I ønskes en rigtig god weekend.

Med venlig hilsen Pernille



Kære forældre i 1./2. klasse

Morgensang i salen igen. Det har været fantastisk at synge og danse folkedans i salen. Vi er ved at forberede majfesten. Vi vil gerne, hvis nogle forældre kunne skaffe bøgegrene til at pynte majstangen med. Gerne tirsdag morgen den 24. maj. Majfesten afholdes i salen onsdag den 25. maj kl. 11.15. Forældre er velkomne. God weekend.

Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse

Og nu til noget helt andet. Aalborg og dens historie og geografi. Vi har hørt om den spæde start på den by, som vi kender i dag. Hvordan den egentlig begyndte som en handelsplads, på grund af dens beliggenhed ved fjorden. Vi har hørt om Lindholm høje. En af Danmarks største gravpladser. For ca. 1500 år siden havde man ikke hørt om ligestilling, da det var mændene, som er lagt til hvile i store skibslignende grave, mens kvinderne blev brændt og fik "en lille cirkel" som markering. Vi har snakket om, hvordan man kunne finde vej, når man rejste dengang. Og nej, man havde ikke gps og kort eller sømærker. Det kan godt være svært at forestille sig hvordan det har været, når man nu er født i en tid, hvor elektroniske hjælpemidler er en selvfølgelighed i dagligdagen.

Hver morgen er hele skolen ved at gøre sig klar til majfesten. For nogle elever er det helt nyt at skulle danse om majstangen. Men det er skønt at kunne finde nogle af de traditioner frem igen, efter et par år uden. Alle er velkommen til festen, som holdes på onsdag kl. 11.15. Vi slutter ca. 12.30, hvor vi ønsker hinanden Kristi Himmelfarts ferie.

Rigtig god weekend til alle.

Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 7./8./9. klasse

Vi er i fuld gang med historie. Vi har set på Den Franske Revolution. Vi har hørt om årsagerne til den – især de horrible sociale forhold mellem rig og fattig og den daværende kirkes måde at understøtte netop den skæve fordeling på. Revolutionen er nu druknet i blod og Napoleon er ved at overtage magten, mens han vil føre alle de mange, grusomme krige, som slutter med Slaget ved Waterloo og Napoleons exit på Sankt Helena.

Det er en fornøjelse at undervise klassen.

Mange venlig hilsen Hans Peter

Morgensang

Hvor er det skønt, at vi igen kan mødes om morgen i salen. I disse tre uger op til Kr. Himmelfart har vi "Sangenenes dage", hvor vi synger mange forskellige sange, danser til et par af dem og øves os på den dans, der før Coronaen var vores favorit – indmarchen. Det er herligt med disse fælles samlinger, hvor alle skolens elever – fra de mindste til de største – er fælles om både musik og sjov.

Mange venlig hilsen Hans Peter

Kære forældre i 7./8./9. klasse

I matematik har klassen arbejdet med trekanter og vinkler de sidste par uger. Eleverne er derfor blevet skarpe til at huske de 5 typer af trekanter (ligebenet-, ligesidet-, retvinklet-, stumpvinklet- og spidsvinklet trekant). Vi har endda også taget et stort skridt frem og arbejdet med de 4 typer af linjer man kan tegne i trekanterne (højder, medianer, midtnormaler og vinkelhalveringslinjer).

Alt dette forbereder klassen til det kommende hovedfagsforløb, hvor vi jo kommer til at arbejde med geometri.

For at få en pause fra geometrien inden det bliver et dagligt emne, så har vi taget fat i primtal og hvordan cikaderne bruger det ude i naturen.

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend!

Venlig hilsen Vidthdyan