



# Ugebrev

09.12.2022

## Kalender

Onsdag	21. december	Sidste skoledag inden juleferien
Tirsdag	3. januar	1. skoledag efter juleferien

## Kære forældre til SFO-børn

Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for en hyggelig fredag i sidste uge. Det var simpelthen så hyggelig en dag, med æbleskiver og julehygge.

I denne uge har vi så sandelig os hygget os.

Der er blevet lavet en kæmpe guirlande, som pynter så flot i SFO'en- det er så skønt.

Men ugens ubestridte højdepunkt er uden tvivl sneen, som er faldet.

Alle børnene har været glade for sneen, hvor der er blevet leget sneboldkamp, bygget snemænd og en masse andre sneaktiviteter. I torsdags var vi på tur ude for skolens grund, hvor vi skulle ud og kælke- det var en kanon tur. Da vi kom hjem, havde Mette endda lavet chili sin carne, som alle børnene spiste med velbehag.

Slutteligt vil vi gerne bede jer, forældre, om at huske at medbringe alt påklædning, ekstra tøj og diverse, som jeres børn kan have behov for i denne kolde vintertid :)

Vi ønsker alle en fantastisk weekend.

De varmeste hilsner Mette, Nanna My og Hrolf



## Kære forældre i BH. /1. klasse

Nu er vi kommet godt igang med danskperioden - vi møder i øjeblikket vokalerne igennem fine engle og deres toner, - vi har jo opdaget, at vi kan jo synge de dejlige vokaler. Vi skiver bogstavet og små tekster med vokalerne i. Vi følger også et eventyr om et lille æsel og dens fortællinger om livet i Jerusalem og mødet med Maria. Samtidig har vi en lille kalender i vinduet, hvor Joseph, Maria og æslet flytter en stjerne nærmere til stalden, og hver dag får et af børnene lov til at sætte dagens stjerne i vinduet. Og så ikke at glemme - vi er selvfølgelig også ude og hygge os i sneen, vi kan jo slet ikke koncentrere os i klassen, hvis vi ikke lige først har haft en kælketur eller lavet en lille snemand, og i dag kom vi endelig ud på den KÆMPE kælkebakke i parken. Vi har lavet is-pynt til busken uden for klassen og vi har frosset vand med lidt maling i.

Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend, fyldt med sne.

Kærlig hilsen Naja



## Kære forældre i 2./3. klasse

I Det Gamle Testamente er klassen nu nået til fortællingen om Babelstårnet. Vi talte om hvor svært det ville være at bygge et tårn sammen i ler, hvis ikke vi talte det samme sprog. Børnene viste heldigvis, at de hurtigt kunne blive enige om hvordan tårnet skulle se ud. Helt uden lærerens indblanding lavede nogle af holdene skitser, inden de gik i gang med byggeriet. De var virkelige gode til at samarbejde.

Som det kan ses på fotoet, så har skolen fået en slæde- parkeringsplads. Da eleverne mødte ind efter første frikvarter i dag, parkerede de slæderne udenfor, så de var helt klar til at komme ud i sneen igen efter timen. Nu håber vi, at der kommer mere sne i næste uge, så vi kan komme på kælkebakken igen. Alle ønskes en god weekend.

Kærlig hilsen Britta



## **Kære forældre i 4./5. klasse**

Så er det officielt – alle er blevet smittet med en snebakterie. Symptomerne er tydelige: hvorfor sidde inde øve regning mm., når de sneklædte bakker venter? Vi lever alle med kælke symptomerne og venter på at de går lidt i sis, så vi kan vende tilbage til klasseværelset igen. Lige nu bliver det vist kun brugt til at indtage mad og drikke, samt åbne den daglige pakke, hvilket altid er imødeset med spænding. Husk varmt tøj til næste uge, da kulden fortsætter. Jeg ønsker alle en hvid weekend.

Venlig hilsen Lone

## **Kære forældre i 6./7. klasse**

Vi er fortsat i gang med skuespillet, det vil altså sige udenadslære, timing af scener og kostumer der skal prøves og tilpasses. Eurytmi skal der også øves, så Anette har været på besøg mange af de øvrige dage og det tegner alt sammen rigtigt godt. Skuespillet fylder som altid godt, og forgrener sig ud i de andre timer.

Og så kom sneen endelig. Der er derfor også blevet kælket og kastet med sne. Det ser jo så hyggeligt ud.

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.

Med venlig hilsen Jannick

## Kære forældre i 8./9. klasse

Så kom sneen! Ind i mellem deres flittige arbejde med skuespil, er der også blevet tid til julehygge. Vi er nisser for hinanden i klassen, så hjælp gerne jeres børn med kærlige drillerier og/eller måske en lille gave.

I dag var vi på kælkebakken! Det kan virke som rent sjov og ballade, men for sådan en gruppe teenagere, som gerne vil være lidt smarte, så kan det faktisk kræve meget at overvinde sig selv. Men dét gjorde de! Og så blev forkælet med varm kakao og småkager da vi kom ind igen. Rigtig dejlig weekend til jer!

Kærligst Rikke



## Kære forældre i 8./9. klasse

I denne uge har vi arbejdet videre med renters renter, hvor vi hver især nu har regnet os frem til hvor længe vi skal spare op for at anskaffe vores store ønsker. Vi har derfra også lært nogle tips og tricks ved diverse regnearksprogrammer. Derudover har vi arbejdet med økonomikredsløbet og til sidst øvet på vores skuespil.

God weekend til alle

Venlig hilsen Vidthdyan