



Ugebrev

10.03.2023

Kalender

Tirsdag	14. marts	Forældremøde 6./7. kl. 17.00-19.00
Fredag	17. marts	Pædagogisk dag for lærerne
Tirsdag	21. marts	Forældremøde 8./9. kl. 17.00-19.00
Tirsdag	21. marts	Forældremøde 4./5. kl. 17.00-19.00
Tirsdag	28. marts	Forældremøde 2./3. kl. 17.00-19.00
Fredag	31. marts	Påskefest – skoletiden

Kære alle forældre(genopslag)

Den 17. marts 2023 skal alle lærere og ledere på pædagogisk dag. Vi skal til årsmøde ved Steinerskolerne i Silkeborg.

Derfor varetages undervisningen af et miks af vikarer, forældre og SFO personalet.

Børnehaveklasse til 5. klasse skal have en sjov dag i SFO'en sammen med Hrolf og nogle frivillige forældre. Hvad dagen præcist byder på er ikke planlagt endnu, men sjovt og hyggeligt det bliver det.

Vi søger derfor 2-3 frivillige forældre/bedsteforældre, som har lyst og mulighed for at være med som vikarer i SFO'en den 17. marts fra kl. 8:00-16:30. I må meget gerne skrive til skoleleder@oestskolen.dk hvis I kan. Har de forældre, som hjælper i SFO'en, børn derhjemme, så er de naturligvis velkomne til at komme med i SFO'en.

6/7. klasse: Undervisningen varetages af Hans Peter.

8/9. klasse: Undervisningen varetages af forældre.

Det er en mulighed at vælge at have sit barn hjemme. Dette gælder for børnehaveklassen til og med 5. klasse.

Vi skal dog vide på forhånd og senest den 15. marts, hvem der bliver hjemme, så vi har styr på alle elever.

Kære forældre til SFO-børn

Nu er endnu en uge gået, og sikke en god uge det har været.

Vejret har vist sig fra alverdens sider- lige fra solskin til snestorm.

Grundet vejret, har det været muligt at lave en masse sjove aktiviteter.

Vi har kælket, leget sneboldkamp, bygget snemænd og endda forsøgt at bygge et snefort. En masse sjove snelege, som giver røde kinder og holder kroppen aktiv- og varm her i det friske vejr.

SFO-personalet ønsker alle en sne-tastisk weekend.

De varmeste hilsner Mette, Nanna My og Hrolf



Kære forældre i BH. /1. klasse

Sikke en skøn uge, hvor verden blev helt hvid igen. Vi fik skønne kælketur både på skolens grund og på kælkebakken. Vi fik malet fine billeder med sne og snemænd.

I denne uge har vi fortsat haft formtegning i hovedfag, hvor vi stadig følger Lucy og Peter og oplever formerne igennem deres eventyr - vi måtte udnytte den dejlige sne, så vi øvede formene i sneen før vi tegnede dem på papir.

Vi er også begyndt at lære pantone fløjten at kende - vi øver os i at holde fløjten, hvor fingrene skal sidde, og at puste.

Jeg ønsker jer alle en dejlig hvid weekend.

Kærlig hilsen Naja



Kære forældre i 2./3. klasse

Det har virkelig været meget op ad bakke i denne uge - altså på kælkebakken. Vi har ikke tal på, hvor mange gange børnene har slæbt kælken op på bakken. Men det var en fornøjelse at se, hvor sjovt de havde det, når de kom susende ned igen.

Klasseværelset blev lavet om til byggeplads i denne uge, hvor børnene skulle bygge huse i små mursten efter egen ide og tegning. Processen var så spændende, at der ikke var stemning for at holde frikvarter den første byggedag. Børnene glæder sig meget til fremvisningen af husene. God weekend.

Kærlig hilsen Britta



Kære forældre i 4./5. klasse

Sikke en uge! Man kan vist roligt sige, at den har båret præg af sneen. Alt det hvide har fyldt rigtig meget. Snefri tirsdag, hvor de få, som mødte op, blev beværtet med varm kakao. Det var vist også nødvendigt, når tiden blev brugt udenfor.

I næste uge skulle klassen egentligt have haft botanik, men da vejret ikke helt er med os i forhold til den vågnende natur, har jeg valgt at vi så skal have en periode med frihåndsgeometri. Geometri er læren om, at "måle verden". Det bliver spændende, men også svært, da geometri handler om omhu og koncentration.

Jeg ønsker alle en rigtig god og vinterlig weekend.

Venlig hilsen Lone



Landskab – have i Mesopotamien

Kære forældre i 6./7. klasse

Denne uge har været den sidste uge med matematik i hovedfag. Næste uge starter vi en danskperiode med hovedfokus på biografilæsning.

Tirsdag havde vi jo som bekendt fri på grund af sneen, og ellers har vi arbejdet med vores roman i dansk og fået afsluttet vores lille forløb om Sydafrika.

Vi ses til forældremødet på tirsdag.

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.

Venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 6./7. klasse

Så skal klassen nok slippe for mig i hovedfag. For nogle har det været en svær og hård omgang. Matematik er svært, hvis man ikke kan holde tanken og koncentrationen. Og ikke mindst gennemskue processer og huske alle reglerne. For andre har det været en periode, hvor nogle ting er faldet på plads og forstået.

Tak for lån af jeres unger og rigtig god weekend til alle.

Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 8./9. klasse

Var det ikke sidste fredag, at jeg proklamerede, at nu var foråret kommet? Lang næse til mig. Til gengæld har ugen så budt på en snefri dag, selvom den snestorm aldrig rigtig blev til noget. Jeg håber at alle børn og barnlige sjæle har nydt den mærkværdige forårssne - og at vi snart kan byde foråret velkommen igen.

Som afslutning på vores forløb om Sydafrika, har vi i denne uge set 'Mandela - Long Walk to Freedom' på madrasser bag scenetæppet. Det har været smadderhyggelig - omend fortællingen er en alvorlig én af slagsen. Vi har fået talt om mennesket, Nelson Mandela, hvad han stod for og hvad han måtte ofre. Når man er et ungt menneske på jeres børns alder, så higer og søger man efter at opdage sig selv. Indenfor steinerpædagogikken anerkender vi denne søgen som en vigtig del af deres udvikling, hvorfor det også er et vigtigt tidspunkt i livet, at blive præsenteret for mennesker der kan inspirere. Det har været et spændende forløb, og nu ser vi frem mod mere almindeligt skema igen.

I blokfag fortsætter vi i denne periode med at lave keramik, da vi slet ikke nåede i mål før ferien. Mosaik har vi derfor til gode. Nu gælder det skulpturer ud fra forberedte designs, hvor en masse teknikker kommer i spil. Med afsæt i vores besøg på Kunsten, lagde jeg op til, at der skulle modelleres kroppe eller organiske former. Jeg kan afsløre, at når en gruppe teenagere får sådan en opgave stillet, så giver det lynhurtigt anledning til en snak om fallossymboler i kunsten - og de har simpelthen grinet til de græd!

Ambitionen med opgaven er dog først og fremmest, at de *vil noget* med deres værk; ud med en følelse, en holdning, en kritik. Det var derfor ikke foreneligt for alle at modellere en krop / organisk form - men alle har noget på hjertet i de værker der produceres. Og selvom de har moret sig behørigt over fallossymboler, så tager de opgaven dybt seriøst og arbejder intenst. Sikke en gruppe kunstnere! Sørg for at gemme alle de ting de laver, de må blive penge værd en dag.

På næste fredag, den 17. marts, er lærerne til årsmøde for Steinerskolerne, og derfor har jeres børn fornøjelsen af at blive undervist en hel dag af Silkes mor, Signe, fra kl. 8.20 til kl. 13.00. Signe er musiker og vil tage klassen med på en musikalsk rejse, hvor der skal skrives sange og laves musik til. Jeg er så spændt på at høre resultatet!

Skriv også allerede nu i kalenderen, at der tirsdag d. 21. marts fra kl. 17-19 er forældremøde.

Rigtig god weekend!

Kærligst Rikke

