



Tornhøjvej 14
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9815 7444

Ugebrev 18.08.2023

kontor@aalborgsteinerskole.dk
www.aalborg-steiner.dk

Kalender

Tirsdag	29. august	Forældremøde 8./9. klasse
Tirsdag	29. august	Forældremøde 3./4. klasse
Onsdag	30. august	Forældremøde 1./2. klasse
Tirsdag	5. september	Høstfest 17.00-19.00
Tirsdag	12. september	Forældremøde 7. klasse
Tirsdag	12. september	Forældremøde 5./6. klasse
Onsdag	13. september	Forældremøde BH. klasse

Kære alle forældre

Så er vi i gang igen med fuld fart på, og sikke en god første uge vi har haft. Det har været så skønt at byde så mange børn og forældre velkomne og håber I alle har haft en god skolestart. Vi er blevet bemærkelsesværdigt flere børn henover sommerferien. Sidste år på dette tidspunkt havde vi 59 indskrevet børn. I dag har vi 73 indskrevet og flere er på vej. Tak til alle der bidrager og yder en ekstra indsats for at skolen øger elevtallet.

Vedr. Sygdom og fravær

Det er vigtigt at give skolen besked om sygdom og fravær.

Besked vedrørende sygdom og fravær kan sendes pr. e-mail til kontor@aalborgsteinerskole.dk eller I kan ringe på skolens telefonnummer: 98 15 74 44.

Mobilfri Skole

Vi har i øjeblikket en øget opmærksomhed på at være en mobilfri skole, så alle mobiltelefoner bliver indsamlet ved skoledagens start og børnene får dem først når de går hjem eller skal i SFO. Vi ønsker at styrke fællesskabet og være i nuet sammen med dem vi fysisk er sammen med.

Det er skønt at mærke opbakningen til dette projekt fra jer forældre.

Kære forældre til SFO-børn

SFO'en er igen fyldt med glade fantasifulde børn, som har nydt at lege på legepladsen og indenfor. Der er blevet bagt boller og spist frugt og så har der bare været behov for at slappe af og bare være sammen.

De varmeste hilsner Mette

Kære forældre i BH. klasse

Sikke en dejlig uge vi har haft. Det har bare været så spændende og dejligt at begynde i skole. Vi har brugt hele ugen på at lære skoledagens rytme, skolens område og hinanden at kende igennem eventyr, sanglege, men også fri leg inde og ude. Vi fortsætter næste uge med at fokusere på skolestart og føle os tryk i vores omgivelser - det betyder også at vi i øjeblikket ikke altid følger vores skema, da vi bruger meget tid på at lære rytmerne i skolen. Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.

Kærlig hilsen Naja

Kære forældre i 1./2. klasse

Hjertelig velkommen tilbage fra en, for nogle, lang sommerferie. Jeg håber I alle har nydt den. Jeg er jo så heldig, at jeg har fået lov til at være sammen med jeres børn, så den første uge har vi brugt til at lære hinanden at kende. Det er en ny lærer og der er også kommet tre nye elever i klassen, så nu er vi ti.

Vi har brugt denne første uge til at få styr på det praktiske: nye hylder, kasser, fløjter, farver, navneskilte og så videre. I denne uge har de fået lov til, selv at vælge pladser, men fra næste uger er der nye pladser, som jeg har valgt.

En nat, lige inden skolen begyndte, havde jeg en mærkelig drøm. Det var som om en eller anden talte, med en lille stemme, ind i mit ører. Stemmen fortalte mig, at børnene skulle lære de små bogstaver, nu når de begynder i 2. klasse. Så det er, hvad vi begynder den første periode med.

Derudover, har jeg fortalt lidt om, hvordan man levede ude på landet i gamle dage. Hvordan bonden høstede med le og samlede det i neg. Det er ikke så svært at fortælle disse historier, da læreren er så gammel, så det er hendes barndom hun fortæller om – næsten. Vi har hørt om bien som samler honning, og lavet en lille sød bi af bivoks. Alle disse historier er en forberedelse til høstfesten, som hastigt nærmer sig. Mere information følger de følgende uger.

Ellers har ugens primære opgave været at skabe relationer og finde en fælles form.

Det er vist alt for denne gang.

Jeg ønsker alle en skøn og regnfri weekend.

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 3./4. klasse

Vi har haft en rigtig god uge, hvor jeg har lært alle jeres skønne unger at kende. Vi lægger ud med matematik om morgenen, hvor vi lærer om gamle måleenheder, og børnene har været ude at måle hele skolen op. Der er blevet tegnet en del, fortalt historier og spillet sange og børnene har været ved at lære mig morgenvers. Alt i alt har det været en dejlig opstart.

Der har været lidt forvirring omkring datoen for forældremødet, da skolekalenderen, I har modtaget, gav en anden dato end den, jeg skrev i min mail til jer i sidste uge. Men det er altså tirsdag d. 29/8. I skulle gerne have modtaget en opdateret skolekalender, hvor den rette dato er angivet. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen.

Venlig hilsen Anders

Kære forældre i 5./6. klasse

Jeg er meget glad for at jeg kunne endnu en gang arbejde som klasselærer på en Steinerskole. Og nu har jeg 5./6. klasse igen, som for nogle år siden i Tyskland.

Jeg håber I har haft en fredfyldt og afslappende ferie, og at skoleåret også er startet godt derhjemme.

I løbet af denne uge lærte vi først hinanden bedre at kende og tog derefter afsted for at opdage det antikke Grækenland. Først kiggede vi hvor vi kan finde Grækenland på Europakortet - vi udsmykkede vores periodehæfter med en tegning af Parthenon-templet og udarbejdede de særlige kendetegn ved de gamle olympiske lege. Børnene er også begyndt at designe en individuel leporello.

Jeg ønsker jer en god weekend.

Kærlig hilsen Torsten

Kære forældre i 7. klasse

Velkommen tilbage fra sommerferien.

Vi har brugt denne uge på at øve os i orden og umage i hovedfagshæfterne. Det er foregået med formtegninger som indhold, og rundt om indholdet har vi talt om hvordan man stiller en side op, så den bliver pæn og præsentabel. Derudover er vi så småt startet op på de forskellige emner i fagtimerne. I dansk starter vi med grammatik og sætningsarbejde. I sløjd laver vi køkkenredskaber og i musik, som nu hedder orkester, har vi haft nogle introducerede øvelser. Det var alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig dejlig weekend.

Med venlig hilsen Jannick.

Kære forældre i 8./9. klasse

Så gik den første uge allerede, og hvor har det været en dejlig uge!

Vi er kommet godt i gang med vores hovedfagsperiode i Geografi, hvor vi er rejst til de højeste bjergtinder i Himalayaregionen, ned ad Ganges floden, og ind i flere forskellige templer og klostre i Nepal, Bhutan og Tibet. Henover de næste uger fortsætter vi vores rejse rundt i Himalayaregionen. Vores rejse vil tage os mod nord og syd, øst og vest, og helt ind i jordens kerne, for at forsøge at forstå, hvordan noget der engang lå på bunden af havet, i dag kan strække sig næsten 9 km over havets overflade! Og vi er nødt til at finde ud af, hvordan man overhovedet kan vide så meget om millioner år gamle bjerge?

Vi måtte "desværre" udskyde vores første samfundsfagstime for at fejre Gaia og Idas fødselsdage. I religion arbejder vi den næste tid med buddhisme og i engelsk har de allerede afleveret årets første opgave med titlen "What does it mean to be free?" Jeg glæder mig til at læse dem.

Frikvartererne går lige nu med kortspil og fodbold på kryds og tværs af årgangene. Dejligt at kigge op fra skærmen og på hinanden igen.

Venlig hilsen Rikke

