

AALBORG STEINERSKOLE



Tornhøjvej 14
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9815 7444

kontor@aalborgsteinerskole.dk
www.aalborg-steiner.dk

Ugebrev 01.09.2023

Kalender

Tirsdag	5. september	Høstfest 17.00-19.00
Tirsdag	12. september	Forældremøde 7. klasse
Tirsdag	12. september	Forældremøde 5./6. klasse
Onsdag	13. september	Forældremøde BH. klasse

Kære alle forældre

I denne uge kan man godt mærke at eleverne har vænnet sig til at være tilbage efter sommerferien. Der er ikke helt ligeså mange som kommer for sent om morgenen 😊

Tusind tak for hjælpen med at finde en kvalificeret pædagogmedhjælper til SFO'en. Det har resulteret i at vi har haft 4 kvalificeret kandidater til samtale. På mandag ved vi endeligt hvem der kommer til at være en del af SFO'en sammen med Mette. Det betyder også at Anders ikke længere vil være i SFO'en.

Kære forældre til SFO-børn

Vi har haft en dejlig uge med masser af ude- og inde aktivitet. Der er blevet bygget og leget i huler både ude og inde. Puderummet har lignet små dukkehjem og stuen er blevet brugt til at lege med togbane og købmand. Der er blevet syet i filt og dryppet lidt stearin. Vi forbereder os til høstfesten i den kommende tid, og SFO'en laver en fin høstkrans hertil, samt børnene må gerne lave deres egen blomsterkrans. Vi vil i næste uge holde vores egen lille høstfest med bålmad, leg og hygge, det bliver sikkert på torsdag.

Vi ønsker alle en dejlig weekend, og en forrygende hyggelig og dejlig høstfest på tirsdag.

De bedste hilsner Mette og Anders

Presentation af Alberte SFO

Kære børn og forældre

Jeg hedder Alberte og er 18 år gammel. Jeg er så heldig at få lov til at være i SFO'en til morgenpasning. Hvis vi er uheldige, at der er en lærer der er syg, så kommer jeg også på skolen. Jeg har selv gået på skolen fra 0. til 9. klasse og er så glad for at være tilbage. Jeg glæder mig meget til at lære jer alle sammen at kende.

De kærligste hilsner fra Alberte

Presentation af Daphne SFO

Kære børn og forældre

Jeg hedder Daphne og jeg er 20 år gammel. Jeg er rigtig glad for at jeg har fået arbejde i Aalborg Steinerskolens SFO. Jeg synes virkelig, at både børnene, forældrene og de ansatte har taget godt imod mig og det er altid en fornøjelse at møde i SFO'en. Når ikke jeg er her studerer jeg på MGK ved Aalborg Talentakademi, hvor jeg er ved at uddanne mig som rytmisk sanger. Jeg håber på at kunne arbejde med korledelse samt sang, spil og bevægelse for børn en gang i fremtiden, for det vil være en perfekt blanding af de ting, som jeg elsker at lave her i livet.

De bedste hilsner Daphne

Kære forældre i BH. klasse

Nu er hverdagen begyndt at blive genkendelig - vi begynder og husker dagens rytmer. Vi øver selvfølgelig fortsat hver dag, men der er mere ro på. Derfor er vi også lige så stille begyndt at møde nogle af bogstaverne. Igennem eventyr, sang, vers, leg og tegninger møder vi de store bogstaver. Vi bruger også fortsat meget tid på leg og lærer hinanden at kende. Jeg glæder mig til at se jer til høstfesten på tirsdag kl. 17-19.

God weekend til jer alle.

Kærlig hilsen Naja



Kære forældre i 1./2. klasse

Tak for et hyggeligt forældremøde. Det var skønt at hilse på jer alle.

Der er ikke så meget nyt at fortælle i dag. Så derfor vil jeg blot ønske alle en rigtig god weekend og ønsker jeg alle en rigtig god høstfest.

Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 3./4. klasse

Tak for et godt forældremøde. Det var dejligt og hyggeligt at lære jer lidt bedre at kende.

Referat og rengøringsplan er lige på trapperne. Vi har haft en dejlig uge i klassen. Vi er så småt ved at være færdige med alen og tommer og andre måleforhold. Vi slutter forløbet af i dag, fredag, med at måle en kilometer op i stenkast og løbe turen. Det skulle være sundt med lidt motion - og en god start på dagen. Næste uge starter vi årets første danskperiode, hvor vi har fokus på fortællestof fra indfødte kulturers skabelsesberetninger.

Husk vi holder høstfest på skolen på tirsdag. Vi vil gerne se alle forældre - og børn - fra 17.00 - 19.00 til en hyggelig aften med folkedans og suppe, kokkereret af skolens elever. I skal selv have noget mad og service med. Jeg glæder mig til at se jer til en frisk omgang støvledans.

Med venlig hilsen Anders

Kære forældre i 5./6. klasse

i denne uge beskæftigede vi os først med Grækenlands hovedstad Athen, lærte noget om grundlæggelsen af byen og lærte derefter, at byen blev styret som en polis, i første omgang af konger. Vi så også på vejen til demokrati med en folkeforsamling. Så lærte vi meget om grækernes hverdag. Børnene var ret forbløffede over, at kvinder faktisk ikke havde nogen rettigheder.

Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.

Venlig hilsen Torsten

Kære forældre i 7. klasse

Denne uge er gået med Kenyas masaier. Vi har hørt om manddomsprøven som er en løvejagt, og hvordan de i landsbyen for dagen til at fungere, om deres religion og hvilke farver og naturfænomener som er repræsenteret af deres gud.

Ellers går det stille og roligt fremad i fagtimerne, dansk handler om sprogets formbarhed og i sløjd er vi stadig igang med vores køkkenredskaber.

Husk høstfesten på tirsdag, der skal medbringes egen mad og service. Jeg glæder mig til at se jer alle.

Hav en rigtig god weekend.

Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 8./9. klasse

Der er sket lidt af hvert denne uge, hvor særligt Frejs ulykke har fyldt en del. Jeg har sendt en orienterende mail ud omkring det. Det glæder mig dog at fortælle, at Frej er i bedring og glæder sig meget til at kunne komme i skole igen allerede i næste uge.

Tak for forældremødet i tirsdags. I skulle gerne have modtaget et referat.

Jeg håber desuden at se jer alle til høstfest på tirsdag.

I ønskes en rigtig god og rolig weekend.

De bedste hilsener Rikke