

# AALBORG STEINERSKOLE



Tornhøjvej 14  
9220 Aalborg Øst  
Tlf. 9815 7444

[kontor@aalborgsteinerskole.dk](mailto:kontor@aalborgsteinerskole.dk)  
[www.aalborg-steiner.dk](http://www.aalborg-steiner.dk)

## Ugebrev 08.09.2023

### Kalender

Tirsdag	12. september	Forældremøde 7. klasse
Tirsdag	12. september	Forældremøde 5./6. klasse
Onsdag	13. september	Forældremøde BH. Klasse
Lørdag	23. september	Forskønnelsesdag
Fredag	29. september	Michælfest – i skoletiden
Uge 41	9.-13. oktober	Projektuge
Uge 42	16.-20. oktober	Efterårsferie

### Kære alle forældre

Tusind tak for en fantastisk høstfest. Det var så skønt at se både børn og voksne hygge sig med spisning, leg og dans. Jeg glæder mig allerede til næste høstfest. 😊

Det var virkelig også hyggeligt at følge forberedelserne i skoletiden, og se hvor meget eleverne gik op i at hjælpe og gøre klar. Det er tydeligt at mærke, at vi er en skole hvor det at bidrage positivt til fællesskabet har en stor betydning.

På mandag kan vi byde velkommen til Peter, som skal være i SFO sammen med Mette og have morgentimerne.

Den 23/9 kl. 10-14 har vi forskønnelsesdag på skolen. Vi har mange ting vi gerne vil have gjort, så jo flere der kan hjælpe jo bedre.

I får lige en liste her over de ting der skal laves, så I har mulighed for at skaffe de nødvendige ting til at udføre opgaverne. Hvis I har spørgsmål eller andet til dette er I velkommen til at spørge os på skolen eller Kristoffer (bestyrelsesformand).

Vi vil gerne have at det bliver en hyggelig dag, hvor vi afslutter med lidt fælles hygge. Hvis der er nogen der kunne stå for at bage en kage eller brød til fællesskabet, vil det være helt fantastisk.

### TO DO

- Kontoret/mødelokalet skal males.
- Kælderen skal ryddes op
- Gårdspladsen skal luges
- Hegn skal behandles
- Duge skal syes
- Gardiner bag scenen skal laves
- Gardiner til nogle af klasserne skal syes
- SFO skal ryddes op
- Træværk forskellige steder på skolen skal males og behandles
- Træer skal beskæres

## **Nyt fra Bestyrelsen**

Bestyrelsen havde bestyrelsesmøde onsdag den 6/9. Fremover vil bestyrelsen orientere jer, efter hvert bestyrelsesmøde, om det der optager bestyrelsen. Vi håber, at det er med til at give jer en idé om hvad der er i fokus i bestyrelsesarbejdet og det der optager skolen.

Vi ønsker at få flere forældre vil tage aktiv del i de forskellige opgaver bestyrelsen og skolen har. Der er derfor nedsat forskellige udvalg, så hvis man går og har en interesse for at være med i nedenstående udvalg, så må I endelig sige til. På forskønnelsesdagen vil I have mulighed for at spørge bestyrelsen om hvad de forskellige opgaverne er i de forskellige udvalg.

Udvalgene med bestyrelsesrepræsentanter er følgende:

- PR- udvalg (Lea)
- Bygningsudvalg (Kristoffer)
- Kulturforening (Louise)
- Arrangement udvalg – her kan Lana kontaktes

## Kære forældre til SFO-børn

Vi har haft en forrygende og travl uge.

Der er blevet holdt en dejlig og hyggelig høstfest på skolen, i strålende sensommervej. Her har SFO-en lavet en smuk høstkrans til at pynte i salen.

Børnene har været kreative og har lavet sandfigurer. Ellers er der blevet leget og hygget ude og inde, hvor der er blevet lavet huler og små dukkehjem. Vi har lavet pandekager og popcorn over bål, til stor glæde for børnene. Vi har sluttet ugen af med at hygge og lege.

Vi ønsker alle en dejlig weekend.

De venligste hilsner Mette, Alberte og Daphne



## Kære forældre i BH. klasse

Først vil jeg gerne sige tak for en rigtig hyggelig høstfest.

Og så har ugen jo selvfølgelig været fyldt med høst emnet. Vi har kærnet smør, bagt høst brød og høstet, vasket, skrællet og skåret grønsager til suppen - og nydt at dele det med hele skolen.

Jeg glæder mig til at se jer forældre til forældremøde på onsdag den 13. sept. kl. 17-19, hvor skolens sundhedsplejerske også kommer og deler lidt information.

Jeg ønsker jer en dejlig weekend.

Kærlig hilsen Naja



## Kære forældre i 1./2. klasse

Endnu en uge er gået og selvom kalenderen siger efterår, har solen skinnet og madpakkerne er blevet nydt udenfor. Høstfesten er overstået og det lyder som om eleverne havde en hyggelig fest.

Vi har øvet skrift og stavning i denne første periode, hvor det vigtigste har været kendskab til de små bogstaver og det at gøre sig umage med sin skrift, og nu er tiden for at ændre hovedfagsindhold kommet.

Fra på mandag skal vi i gang med regnestykkerne. De første par dage vil jeg bruge til at få en fornemmelse for hvor meget vi kan, og så går vi lige så stille i gang.

Ellers er klassen ved at finde sig selv og få en daglig rytme. Lidt morgengymnastik, fløjten bliver varmet og vil prøver at få de rene toner frem – det er ikke altid lige let. Sprog øves og blandes sammen og vi leder efter de tabte masker i håndarbejde. Vi hører om Mikkel Ræv, som er en slambert, som lyver og snyder alle omkring ham. Han skulle skamme sig.

Nu hvor efteråret er kommet, er vi på vej ind i Mikaelstiden, hvilket betyder at vi skal i gang med at øve til skolens skuespil sammen med resten af skolen.

Mikaelstiden er tiden, hvor vi går fra sommer og lys til vinter og mørke.

Et lille suk til sidst: Jeg kan ikke finde rengøringsnøglen og jeg har spurgt Naja. Hun ved det heller ikke. Så hvis I har en ide om hvor den er, bliver jeg meget glad.

Rigtig god weekend til alle.

Med venlig hilsen Lone

## Kære forældre i 3./4. klasse

Vi har haft en dejlig uge, hvor sensommeren har vist sig fra sin bedste side, og børnene har plaget noget så grundigt efter is. Tilsyneladende gav Britta is hver eneste solskinsdag. Så sød er jeg ikke, men vi har dog været ude at nyde det gode vejr. Derudover er vi kommet godt i gang med dansk i periodefag om morgenen. Her har børnene lavet deres egne danskhæfter, og vi lægger ud med at genopfriske ordklasser. Vi gør det med udgangspunkt i historier, tegninger og rim om væsner fra nordisk folketro. Jeg har nu lært at male vådt i vådt, så det tager vi hul på næste uge. Det tror jeg eleverne bliver glade for.

God weekend.

Med venlig hilsen Anders

## **Kære forældre i 5./6. klasse**

Nu er vores første periode sammen forbi. Det har været en spændende og intensiv tid. I denne uge lærte vi livet i Sparta at kende, den næstmest magtfulde polis på Peloponnes. Vi kiggede også på det sociale system og så, at folk måtte undvære meget. Det var også spændende, at Sparta blev styret af to konger. I de sidste par dage har vi hørt Alexander den Stores livshistorie og malet smukke billeder om den. Jeg ønsker jer alle en afslappende weekend.

Venlig hilsen Torsten

## **Kære forældre i 7. klasse**

I denne uge har eleverne arbejdet med deres eget valgte afrikanske land. De har undersøgt klima, landskab, vegetationszone, religioner, traditioner, dyreliv og alt hvad der har vakt deres interesse. Nogle har arbejdet i grupper, andre har arbejdet selvstændigt. I dag fredag har vi holdt fremlæggelser for hinanden. Orkesterarbejdet skrider stille men sikkert fremad, i dansk arbejder vi fortsat med at forme sproget i billeder, og i sløjde er vi ved at kunne se et resultat af arbejdet med køkkenskeerne. Jeg ønsker alle den rigtig god weekend.

Med venlig hilsen Jannick

## **Kære forældre i 8./9. klasse**

I dag afsluttede vi årets første hovedfagsforløb. Der er blevet malet, tegnet, undersøgt, beskrevet og forklaret om geografi, geologi, klima, kultur og samfund i Himalayaregionen - med særligt fokus på Nepal. I år har vi vinket farvel til de velkendte hovedfagshæfter, og sammensætter i stedet vores egne. På den måde undgår vi både papirspild, og har samtidig en helt anden fleksibilitet i forhold til både at skrive i hånden og på computer. Det kræver øvelse at sætte op og organisere sin opgave på denne nye måde, men som resultaterne bærer tydeligt præg af, så er børnene meget ærekære og omhyggelige i deres arbejde. Jeg er faktisk blæst bagover over deres resultater for et første forsøg, og glæder mig utrolig meget til at læse deres hæfter og give feedback.

Jeg har sendt en orienterende mail ud omkring næste uge som er lidt anderledes. På tirsdag laver vi mad over bål og alle børn har valgt en ting de medbringer. Spørg jeres børn hvad de har valgt at medbringe.

I ønskes alle en rigtig dejlig weekend! Måske i en slags "Indian summer" som vejrguderne har lovet os.

De varmeste hilsener Rikke



Der er bueskydning på programmet i idræt. Lærerne må øve i kaffepauserne.

