

AALBORG STEINERSKOLE



Tornhøjvej 14
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9815 7444

Ugebrev 15.09.2023

kontor@aalborgsteinerskole.dk
www.aalborg-steiner.dk

Kalender

Lørdag	23. september	Forskønnelsesdag
Fredag	29. september	Michælfest – i skoletiden
Uge 41	9.-13. oktober	Projektuge
Uge 42	16.-20. oktober	Efterårsferie

Kære alle forældre

I øjeblikket oplever vi stor interesse for skolen. Jeg har haft 4 indskrivningsmøder i denne uge. Vi har fået flere henvendelser fra interesserede jobsøgende, som specifikt ønsker at arbejde på vores skole. Jeg har også fået en henvendelse fra lærerstuderende, som ønsker at komme i praktik hos os. Det er dejligt med den opmærksomhed, for det betyder at vi gør noget rigtigt og godt.

Vedr. skolefoto, så er det ikke glemt. Jeg er i kontakt med Aalborg skolefoto, da de virkelig er gode til det de laver. De har desværre først tid efter jul, men vi vurderer at det er ventetiden værd. Når tiden nærmere sig, vil I blive orienteret.

Vi får ny skolepsykolog igen, hvilket betyder at vi er afventende med at indkalde til netværksmøder. Det beklager jeg meget.

Vi er fortsat i gang med at planlægge forskønnelsesdagen og sætter stor pris på den hjælp I tilbyder. Det er virkelig skønt at mærke den opbakning og vilje der er fra jer forældre, så tusind tak for det.

De bedste hilsner Lana

Kære forældre til SFO-børn

Vi er gået i gang med at lave drager af grene, vi finder på legepladsen. Vi bruger stof til at lave dragerne af, og sætter flotte haler på, og så er håbet, at vi kan få dem op at flyve i blæsevejret. Derudover er der blevet tegnet og malet. Og sidst men ikke mindst, er der blevet leget og hygget. Vi nyder det dejlige sensommervejr fuldt ud, så længe det nu varer, og opholder os derfor meget ude. Snart bliver det for alvor efterår med regn, så her bliver det tid til regntøj og gummistøvler samt ekstra skiftetøj, for vi opholder os stadig ude, og vand skaber også nye lege og kreativiteter.

God weekend til jer.

De venligste hilsner Mette og Peter

Presentation af Peter SFO

Hej alle sammen

Først og fremmest - tusind tak for den varme velkomst I har givet mig. Alle lige fra kolleger til elever og forældre. Det har været en superrar første uge med masser af smil og nye bekendtskaber.

Jeg hedder Peter og er det nye ansigt ude på skolen. Jeg kommer primært til at være i SFO'en til hverdag. Jeg vil dog også være til at finde i undervisningen - som vikar efter behov.

Jeg er en 25-årig fynbo, som har prøvet kræfter af i det nordjyske i lidt over 3 år. Jeg er meget åbensindet, snaksagelig og ikke mindst nysgerrig på at lære nye ting!

I min fritid kan jeg godt lide at være aktiv - i form af fitness, cykling og golf. Derudover bruger jeg selvfølgelig også tid sammen med venner og familie. Håber at ovenstående danner et lille billede af, hvem jeg er, og ellers er I alle sammen mere end velkomne til at komme og sige hej :)

Hilsen Peter

Kære forældre i BH. klasse

Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak for et dejligt forældremøde.

I denne uge har vi mødt to nye bogstaver - R i eventyret rødhætte og G i eventyret guldgåsen. Vi har alle været oppe ved tavlen og prøve at skrive bogstaverne og vi har i grupper af tre sammen fundet ud af hvordan man kan lave R på gulvet ved brug af os selv. Og så er pluspluserne i øjeblikket det store samlingspunkt, hvor fantasien slippes løs, og de bygger i fællesskab.

I næste uge begynder vi vores hjemstavn periode, hvor vi fokuserer på St Michael og efterår og kommer til at gå en del små ture, så husk skiftetøj og tøj til vejret ude.

Så vil jeg gerne ønske jer en dejlig weekend.

Kærlig hilsen Naja



Kære forældre i 1./2. klasse

Bogstaverne er væk og nu er tallene fundet frem. Jeg er ved at få en fornemmelse for, hvor eleverne står. De har styr på tabeller og regnearter, selv om det lige skal findes frem fra gemmerne. Vi laver regnestykker i salen, regner stykker fra tavlen og kastanjer bliver flittigt brugt. Desuden er vi kommet godt i gang med at øve klassens roller til Mikaelsspillet.

Historien med Mikkellæreren er slut og selvom han snød og bedrog, endte han med at sidde bag kongens øre, som rådgiver - sådan kan det gå.

I denne riddertid er vi begyndt på en historie om en ung prins, som vil søge lykken som ridder hos kongen. Det er en svær vej, men nu må vi se om han lykkedes.

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.

Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 3./4. klasse

Vi har haft en dejlig uge, hvor vi blandt andet har prøvet kræfter med bueskydning i idræt. Det var en stor succes. Der går ikke længe, før vi er klar til at starte en røverbande i Rold Skov, stjæle fra de rige og give til de fattige lærere. Vi er også gået i gang med at løbe en kilometer hver fredag morgen - så længe vejret holder. Hvis jeres børn har nogle gode løbesko, så er det en god ide at give dem sådan nogle med om fredagen. Jeg har lovet at give is, når alle løber hele turen hjem - så ved nærmere eftertanke, må I også gerne give dem træsko, crocs eller gummistøvler med om fredagen, så læreren ikke bliver endnu fattigere.

Jeg håber, I får en rigtig dejlig weekend.

Med venlig hilsen Anders

Kære forældre i 7. klasse

Denne uge er vi gået i gang med at læse Moby Dick. Vi har læst til og med kapitel 11.

Weekenden kan eventuelt bruges på at alle kommer lige langt.

I dag har vi lavet noget lidt anderledes, vi har været ude og fange hvaler med spyd. Det var til stor underholdning for os alle.

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.

Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 8./9. klasse

Denne uge har været smadderhyggelig og lærerig. I tirsdags lavede vi mad over bål og havde en rigtig hyggelig dag. Torsdag havde vi klimatopmøde, og de unge mennesker fik imponeret med spændende og sjove præsentationer i engelsk om deres drømmerejse. I dag er vi på SOSU-Nord og humøret er højt! Sikke en fed fredag vi har os!

Rigtig god weekend.

De varmeste hilsener Rikke